

*Revised for
Mr. Chinner*

Hilvoorde, den 21^{ste} Juli 1945

Aan den Heer Voorzitter van den Senaat.

Ehijneheer de Voorzitter,

Ik heb de groote smart U het overlijden mede te delen van mijn echtgenoot, de senator Heyndels, overlijden mij medegedeeld door Mr. Borremans, volksvertegenwoordiger, en door Mr. Baillard, provinciaal raadslid van Brabant, beiden samen in gevangenschap te Dachau met mijn echtgenoot. Deze is er overleden einde December 1942 tenegevolge der slechte behandeling, die hij er heeft ondergaan.

Anvaardt, ehijneheer de Voorzitter, de verzekering mijner hoogachting

Js Heyndels

Georouw Heyndels, Js.
11 Groenierstraat
Hilvoorde.